

Vorig jaar bestond Natuurpunt Gent vijftien jaar. Om die verjaardag te vieren, organiseerden we in het NMC De Bourgoyen een tentoonstelling met foto's en verhalen van leden. Dit jaar richten we in deze rubriek de schijnwerpers op hun leven en passies.



© CHRIS BALCAEN

Een leven vol muziek en... natuur

Yvan Haghebaert

Een mooie gevel in de kleur van blauwe regen. Een verzorgd geveltuintje en een flyer over het muziekfestival Klinkeroever voor de ramen. Hier woont duidelijk een artistiek natuurliefhebber.

Bij het binnenkomen verbaast het mij niet dat de woonkamer uitgeeft op een weelderige binnentuin met gezellige hoekjes. Muziek, sociaal engagement en liefde voor de natuur zijn thuis in de familie Haghebaert.

Yvan en zijn vrouw Greet zijn geboren en getogen in West-Vlaanderen. Hij studeerde voor Industrieel Ingenieur aan de Hogeschool in Kortrijk. Zij studeerde af in het vakgebied Textiel - Scheikunde. Beiden leerden elkaar kennen in een club voor folkmuziek in Kortrijk. Na een intermezzo in Antwerpen waar hij aanvankelijk werkte, kwam Yvan naar Gent om te trouwen met zijn Greet die daar intussen aan Sint-Lucas Regentaat Plastische Kunst studeerde. Ze besloten zich definitief in Gent te nestelen in een huis met een tuintje. "Dicht bij de vele culturele mogelijkheden van de stad en toch omringd door natuur", zegt Yvan, die tevreden rondkijkt in zijn eigen getemde wildernis en zich gelukkig prijst met de hoge bomen van de burens die zorgen voor groene geborgenheid.

Greet vond uiteindelijk haar gading in de sociale sector. Al dertig jaar werkt ze voor IN-Gent, een organisatie voor inburgering en integratie. "En bij mijn pensionering wil ik daar verder werken als vrijwilliger", voegt ze er stellig aan toe.

Yvan, al wat ouder en dus vroeger op pensioen, stortte zich volop in de muziek. Hij speelt gitaar en treedt op in verschillende bands – het muziektheater The Broken Circle Breakdown, Songhunter, Between Bars, The Sunset Bunch – voor festivals of privéfeestjes. In de zitkamer staat een kostbare verzameling snaarinstrumenten en blokfluiten van over de hele wereld, naast oude lp's, cassettes en cd's, de hele muziekrevolutie vanaf zijn prille jeugd tot nu. Een andere liefhebberij is kajakken, waarmee hij zich uitleeft in de natuur.

Hoelang ben je al lid van Natuurpunt?

Yvan: Zeker al twaalf jaar. De echte ommezwaai naar natuurbeleving kwam er tijdens een tochtje op het eiland Skye, in Schotland, waar het krioelde van kwetterende vogels. Toen kende ik nog niet zo veel van vogels, maar het boeide mij wel. In een winkel op het eiland kocht ik het vogelboek *Birds of Britain and Europe*. Daaruit leerde ik dat het scholeksters waren. Van toen af begon ik mij te verdiepen in de vogelwereld en natuur in het algemeen. Mijn collectie vogel- en natuurboeken groeide aan en regelmatig ging ik vogels spotten, gewapend met een camera en een geluidsinstallatie. Met een kleine mobilhome ging ik regelmatig met Greet of met vrienden op trektocht naar natuurgebieden waar veel vogels te vinden waren. Om mijn kennis over natuur verder bij te spijkeren, ben ik lid geworden van Natuurpunt.

Wat vind je vooral belangrijk voor een vzw als Natuurpunt?

De aankoop van nieuwe grond voor de ontwikkeling van natuurgebieden. Het is fantastisch dat de kracht van deze vereniging een halt kan toeroepen aan de extreme bouwwoede in Vlaanderen en dat de stukjes natuur die we nog hebben, niet vernietigd worden. In dit kader is ook educatie belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van de natuur voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door die bewustwording kan meer invloed worden uitgeoefend op het beleid. En chapeau voor al die vrijwilligers die



© KATIA DE ROECK

meewerken aan het beheer en zodoende het behoud en de ontwikkeling van onze natuurgebieden bevorderen.

Welke natuurgebieden hebben je voorkeur en neem je soms deel aan activiteiten van de vereniging?

Ik ga dikwijls naar de Bourgoyen-Ossemeersen, maar ik ga ook wandelen in de Assels, de Gentbrugse Meersen of de Damvallei in Destelbergen. Dat laatste natuurgebied is zeer interessant voor allerlei insecten. Ik heb ook een cursus van Natuurpunt gevolgd over vogels. Ik ben al vogels gaan spotten in gezelschap van Geert Spanoghe en ik ging ook mee op Zeelandtocht met Natuurpunt. Maar ik neem ook deel aan andere activiteiten die aangekondigd worden in de Snep! Zo heb ik al meegewandeld op insecten- en vlindertocht. Heel boeiend vond ik bijvoorbeeld ook een vleermuisentocht in het Gentse Gravensteen. Iedereen kreeg een vleermuisdetector om de diertjes te volgen. Regelmatig gaan we ook naar de plantenbeurs in de Bourgoyen. Niet alleen om planten te kopen, maar ook voor de gezelligheid.

De natuur in het buitenland is natuurlijk eindeloos. Ik ging al vaak kajakken in de baai van de Somme, waar het wemelt van de vogels, bijvoorbeeld ook in het vogelpark van Marquenterre. Ook La Brenne is een paradijs voor de planten- en vogelliefhebbers. Tijdens het zee-kajakken in Frankrijk zag ik ooit zeehonden die tot dicht bij de boot

kwamen. Noorwegen en Zweden, met de talrijke trekvogels, staan regelmatig op mijn bezoeklijstje.

Spreek je soms met je vrienden over Natuurpunt? En wat wens je voor de toekomst van de vereniging?

We hebben veel vrienden die natuurbewust zijn. En ja, ik spreek regelmatig over natuur en Natuurpunt. Dikwijls vraag ik vrienden mee naar de Bourgoyen-Ossemeersen om een terrasje mee te pikken. Zo kunnen we het aangename aan het nuttige koppelen. Drie jaar geleden heeft de stad het pleintje voor onze deur heraangelegd. De stad Gent maakte promotie bij de burgers om hun eigen woning te verfraaien met groen. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om onze gevel op te frissen en het geveltuintje te vernieuwen. Sindsdien kregen we al veel mensen aan de deur met de vraag waar die blauwe verf van de gevel te krijgen is. En ze bewonderen ons geveltuintje. Toch krijgen we nauwelijks navolging in de straat, al vraagt dat weinig werk. Ik denk dus dat Natuurpunt voor de toekomst nog een belangrijke taak wacht om de mensen met allerlei acties bewust te maken van het belang van natuur, zelfs op kleine plekjes in de stad.