

Regine Laverge, lid redactie Snep!

PORTRET
van een vrijwilliger



Marc... organiseert

Met zijn gezin gaat hij al jarenlang op bergvakantie. De bergen zijn zo mooi en zo rustgevend, zegt Marc Depourcq. Ik heb al veel bergschoenen versleten, zowel in heel goed weer als in heel slecht weer. Ergens is het een stoute droom van mij om ooit nog berggids te worden, verklaart hij mij.

Theorie en praktijk

Bij zijn brugpensioen keek Marc ernaar uit om de cursus natuurgids te volgen. Op zijn afscheidsfeest deden zijn collega's van de bank hem het inschrijvingsgeld van de cursus cadeau. En daarmee begon het grote verhaal van Marc bij Natuurpunt. Hij maakte zijn terreinstudie voor de cursus natuurgids over de Latemse Meersen. En omdat Marc daar in de buurt woont, ging hij wekelijks enkele uren rondwandelen en flora en fauna observeren in dat gebied. Tot zijn verwondering bespeurde hij er zelfs reeën! "Als je eenmaal hebt gezien hoe reeën op korte afstand voor je het pad oversteken, ben je verkocht!" glimlacht Marc. Door zijn terreinstudie leerde hij andere 'metgezellen' kennen, waaronder Frederik Van Vlaenderen van de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent. En van het een kwam het ander. Frederik vroeg Marc of hij zich wilde engageren voor de kern. En zo werd Marc eensklaps secretaris. Even later rolde hij als vanzelf de vernieuwde stuurgroep voor het 'Natuurpark Levende Leie' binnen. Tijdens het eerste evenement van het project Levende Leie in 2017 organiseerde Marc vier geleide wandelingen vanop vier verschillende plaatsen langs de Leie tussen Deinze en Gent. Als kers op de taart verrasten Marc en zijn companen het publiek met een alternatieve overzet tussen Latem en de Keuzemeersen. De bezoekers werden over en weer geroeid in een replica van de vroegere Leieponten, die velen kennen van op de werken van de Latemse schilders. Deze Leiepont is nu eigendom van de gemeente Latem.

Opleiding natuurgids

Marc is sinds vier jaar verantwoordelijk voor de opleiding tot Natuurgids en Natuurverkenner van Natuurpunt CVN in Gent. Die laatste cursus is een kortlopende opleiding van vijf dagen. "Met een ploeg van een twintigtal medewerkers in Gent organiseren we om de twee jaar de cursus Natuurgids. Dat wil zeggen dat de ploeg instaat voor het informeren en werven van kandidaten, het geven van de lessen en excursies, de begeleiding en ondersteuning bij de studie of het project op het terrein en last but not least het bewaken van de kwaliteit van de opleiding." Enkele van mijn vrienden hebben deze opleiding een paar jaar geleden gevolgd. Ze vonden het echt wel zwaar, zeker naast hun beroepsbezigheden. Marc beaamt dat de cursus Natuurgids inderdaad niet vrijblijvend is en een behoorlijke inspanning vraagt van de cursisten. Maar ze krijgen er dan ook zoveel inzichten en respect voor de natuur, dat het zeker de moeite waard is. Nadien kijk je nooit meer op dezelfde manier naar de natuur, onderstreept Marc. In de toekomst organiseren we vooraf een infoavond om te vertellen wat de deelnemers van de cursus kunnen verwachten maar ook wat wij van hen verwachten. Zo kunnen ze beter voorbereid aan de cursus beginnen. Of de afgestudeerde gidsen allemaal aan de bak raken? Waarvoor doen natuurgidsen het eigenlijk? Wel, natuurgidsen doen het puur voor het plezier en omwille van de maatschappelijke impact. Ze krijgen hoogstens een kostenvergoeding. En jawel, er is veel vraag naar natuurgidsen, zowel bij het ver-

enigingsleven als in het onderwijs. Bij de natuur- en milieueducatie van de stad Gent, waarvoor Marc ook gidst, worden 'nieuwe' gidsen met open armen ontvangen. Er zijn wel 100 tot 150 gidsbeurten per jaar...

Gidsen voor gidsen

Kristel Keppens, een bekende natuurgids in Gent, schreef recentelijk nog dat ze het meeste deugd beleeft aan de wandelingen van 'gidsen voor gidsen'. "Die wandelingen zijn opgezet, samen met Joost Buyse, een andere bekende Gentse natuurgids, als een continue opleiding voor natuurgidsen. De tochten zijn erg geliefd en leveren veel voldoening op. De kennis uit de groep wordt door iedereen benut en verder verdeeld. We beperken ons niet tot de omgeving van Gent, maar we gaan naar Assenede, Saefinghe, Doel, Hamme, ... Onlangs was er nog een wandeling in de vallei van de Oude Kale. Als gids mag je wel eens een geïnteresseerde vriend of kennis meebrengen, maar we willen de tochten doelbewust kleinschalig houden en specifiek gericht op natuuronderwerpen."

Special Olympics Belgium

Tot slot vraag ik Marc nog of hij ook buiten de wereld van de natuur actief is. Vanuit zijn vroegere werk als IT'er is Marc vrijwilliger voor de IT-ondersteuning van de Belgische Special Olympics. Dat zijn de jaarlijkse Olympische Spelen voor mensen met een mentale beperking. Tjonge, dat is wel een hele belevenis! Alleen al de omvang: 3300 deelnemers voor 19 verschillende sportdisciplines. Samen met de begeleiders, de vrijwilligers en de vaste staf brengt dit evenement gedurende vier dagen ongeveer 8000 mensen op de been. En dat alles in een heel warme sfeer! Marc kijkt echt al uit naar de volgende spelen van 2019 in Sint-Niklaas-Beveren.