

Werkgroep Assels

Halloweenwandeling 'Magische natuur'



Johan De Bondt, vrijwilliger werkgroep Assels

Op zaterdagmiddag 28 oktober kwamen er, ondanks het frisse weer en een reuzenmarathon van de stad Gent, een vijftigtal mensen opdagen voor onze wandeling 'Magische Natuur' in de Assels.

Tijdens de wandeling gaf plaatselijke gids Johan uitleg over de oorsprong van Halloween, de levensboom Ygdrassyl en de volksgebruiken die een ver verleden hebben in de Keltisch-Germaanse gebruiken en geloof. Onderweg werden de deelnemers verrast door twee vertelsters, Caroline en Hilde, die elk een griezelig verhaal brachten. De plaatsen waar beide verhalen zich afspeelden, verwezen naar de zeventiende-eeuwse hoeven, de Kaaksmetehoeve en De Bunt. Aan de vogelkijkhut vertelde Johan de mythe van de Duivelsput. Die put vind je aan het begin van de Kerkweg: ooit, tijdens de Franse Revolutie, werd daar een klok uit de toren van de Sint-Gerolfskerk gedumpt, die de dorpelingen later nooit meer terugvonden. Wees maar zeker dat de duivel er voor iets tussen zat. De naam Duivelsput werd trouwens al vermeld in vijftiende-eeuwse kronieken. Langs de Dijkweg aan Afsneekerk keerden we op onze stappen terug en werden de wandelaars, op een wei rechtover restaurant De Karpel, vergast op pompoensoep en een drankje. Mieke, Caroline en Hilde brachten nog een toneelstuk over de reden waarom eikenblaadjes inkepingen hebben. De kinderen konden verder een rune-rebus oplossen aan de hand van 'tekens' die ze onderweg op het parcours hadden gevonden. Uit wat we hoorden, bleek dat de wandelaars het een fijn evenement vonden: voor herhaling vatbaar!
Contact gidsen Caroline en Johan: johandebondt@hotmail.com

