

Vicky De Roeck

"Ik hoop dat Natuurpunt doorgaat op de ingeslagen weg."

Chris Balcaen,
lid redactie Snep!

Momenteel heb ik weinig tijd om mij volop te engageren, maar natuur ligt mij nauw aan het hart", zegt Vicky De Roeck. Tussen haar werk in de tandartsenpraktijk van haar man en een ritje naar de school van haar zoontje maakte ze een uurtje vrij voor Snep!



Vorig jaar bestond Natuurpunt Gent vijftien jaar. Om die verjaardag te vieren, organiseerden we in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen een tentoonstelling met foto's en verhalen van leden. Dit jaar richten we in deze rubriek de schijnwerpers op hun leven en passies.

Vicky De Roeck heeft al verscheidene stappen gezet in haar professionele leven en heeft nog heel wat plannen, al moet ze die als moeder van twee zontjes van zeven en dertien jaar voorlopig op een waakvlam zetten.



Vicky is afkomstig van Brugge en begon haar carrière in het Zeepreventorium van De Haan. Toen ze haar man leerde kennen, studeerde hij talen. Pas later ging hij tandheelkunde studeren aan de UGent. Vicky verhuisde mee naar het Gentse en ging aan de slag in het UZ als kinderverpleegkundige. Na tien jaar besloot ze haar man te helpen in de tandartsenpraktijk in de echtelijke woning in Mariakerke: agenda's bijhouden, contacten met de mutualiteiten, instrumenten steriliseren, assistenten opleiden, de wetgeving opvolgen, softwareprogramma's uitwerken en de nieuwste innovaties volgen. De solopraktijk groeide verder uit tot een groepspraktijk. Vicky leidt nu zelf ook mensen op en stooft ze klaar voor de verschillende groepspraktijken die geleidelijk aan opkomen in België.

Hoe ben je in contact gekomen met Natuurpunt en wat boeit je het meest in de natuur?

Voorplanten hebben mij altijd geboeid. Om mij nog meer te verdiepen in het plantenrijk, startte ik in 2006 met een opleiding als herborist aan de Europese Academie. Die opleiding duurde twee jaar en daarna volgde ik nog één jaar om meester herborist te worden. Een onderdeel van ons lessenpakket was 'kruidenbereidingen' en daarin maakten we zelfjes en andere bereidingen. Soms maak ik thuis nog middeltjes op basis van planten, maar spijtig genoeg heb ik daarvoor te weinig tijd. Bij een opleiding als herborist hoort ook veldwerk op verschillende locaties. Onze groep startte met veldwerk in de Bourgoyen-Ossemeersen. Zo kwam ik in contact met Natuurpunt en sindsdien ben ik lid van de vereniging. Nog altijd maken we met een groepje herboristen regelmatig een natuurwandeling om ons te verdiepen in de flora die we op onze weg tegenkomen.

Heb je een favoriet Gents natuurgebied?

De Bourgoyen-Ossemeersen staan op de eerste plaats. Het gebied ligt niet ver van onze woning en het is niet alleen interessant voor planten. We gaan ook dikwijls met de kinderen naar het speelbos. Om in conditie te blijven, ga ik regelmatig lopen. Aanvankelijk liep ik rond de Watersportbaan, maar daar is de ondergrond te hard voor de knieën. Nu loop ik in de Bourgoyen: ook daar is een rondje circa vijf kilometer en de ondergrond is er zacht. Bovendien loopt een van de mogelijke fietsroutes naar de

middelbare school van mijn oudste zoon gedeeltelijk door de Bourgoyen. Het is aangenaam om er doorheen te fietsen en dan met een fris hoofd aan de schooltaken te beginnen.

Wat vind je vooral belangrijk bij Natuurpunt en zijn er dingen die beter zouden kunnen?

De meeste dingen die Natuurpunt doet, vind ik goed. De laatste vijf jaar heb ik veel zien veranderen. Het aanbod is gevarieerd: activiteiten, educatie, ontspanning, beheer. De natuurgebieden worden goed beheerd. Tijdens de activiteiten komen mensen van verschillende afkomst en leeftijd samen. Dat is een enorme verrijking. Ook een pluspunt is het feit dat de natuur als geheel aan bod komt. Niet alleen planten, maar ook vogels, insecten of kunst.

Hoe ben jij zelf betrokken bij de vereniging? Neem je soms deel aan activiteiten?

In de Snep! consulteer ik altijd de activiteitenkalender. Daaruit pik ik dan de activiteiten die interessant zijn voor ons. Niet zelden hebben die natuurlijk betrekking op planten. Een interessant voorbeeld was het project 'Eetbare planten in de stad' tijdens de Gentse Feesten. Naast onze fiets- of looptochtjes komen we ook met het gezin bijna wekelijks in de Bourgoyen. Je ziet daar mensen van alle slag. Sommigen fotograferen, anderen turen door een verrekijker of doen spelletjes met de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ouders hun kinderen belangstelling bijbrengen voor de natuur. Bij onze kinderen heb ik het respect voor de natuur erin gehamerd. En met resultaat, vooral de jongste staat erg open voor alles wat groeit en bloeit. Ooit zou ik graag een cursus natuurgids volgen om zelf mensen rond te leiden, maar daarvoor moet ik nog wachten tot ons jongste kind wat ouder is. Ik zie mij later ook wel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld in de cafetaria. Ik zou het leuk vinden om daar de vele natuurliefhebbers te ontmoeten.

Wat wens je Natuurpunt Gent voor de volgende 15 jaar?

Ik hoop dat de medewerkers van Natuurpunt op de ingeslagen weg doorgaan. Dat ze voldoende middelen krijgen om bijkomende gebieden aan te kopen en te beheren. Hopelijk kunnen ze de vruchten plukken van hun vele projecten. Door de huidige drukte zijn er zeker veel mensen die graag de natuur opzoeken om hun batterijen op te laden.